

Mijn gebeden

door Bastiaan Oostendorp

10 dec 2014

Als er verandering nodig is.
Als het leven niet meer geluk brengt.
Als tekort en rampspoed dreigt.
Moge onze gebeden dan opstijgen tot
de Almacht.

Als wij wensen hebben maar niet
weten hoe het te bereiken.
Of niet weten of ze goed zijn.
Is er leven met beperkingen.

Almacht,
Hoor onze gebeden.
Almacht,
Wat wij tot u zeggen,
Hardop, fluisterend of stil.
Moge u het horen.

Almacht,

Waar wij uw hulp bij nodig hebben.

Waar wij uw aandacht voor vragen.

Moge u het horen en ons ter hulp komen.

Moge u onze gebeden kleur geven.

Almacht,

Bij u is volgens de tradities te vinden.

Vrede, Geluk, en Hoop.

Almacht,

Schenk ons uw genade.

Schenk ons uw vrede.

Schenk ons uw bescherming.

Almacht,

Zo wij kwaad doen,

Geef ons een grens,

die wij niet over kunnen gaan.

Almacht,

Zo wij ons leven nutteloos doorbrengen,

Schenk ons uw genade,

Om het leven tot heil en nut te laten zijn.

Almacht,

Is uw wil op het goede gericht,

Zoals de traditie ons zegt.

Almacht,

Leer ons uw wegen kennen,

En plaats onze voetsporen op de goede weg.

Almacht.

Is leven zonder geluk,

Schenk ons uw heil tot geluk voor ons en anderen.

Almacht.

Zo wij in kwaad weer zijn beland,

Oordeel over de kwaden,

Oordeel over iedereen.

Almacht,
Is het dat leven er niet meer is,
Laat u het leven weer voortkomen.

Almacht,
Oordeel over ons leven.
Oordeel onze zielen.

Almacht,
Schenk uw invloed,
In ons leven,
In de samenleving.

Almacht,
Schenk ons uw hulp.
Almacht.
In uw licht wil ik leven.

Almacht,
Uw dienaar wil ik zijn.

Almacht,

Mag ik een burger in uw koninkrijk zijn.

Almacht,

Mag ik een instrument van u zijn.

Almacht.

Almachtige,

ik vraag u:

Redt alstublieft de verdoemden.

Redt alstublieft de verlorenen.

redt diegenen die door vergissing bij de

boze machten zouden zijn getrokken.

redt diegenen die geen goed meer kunnen doen.

Maak opening in de levens die u niet meer kennen

of willen kennen.